



Ε. Α. Σ.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΕΛ - ΟΑΣΑ

Μάθαμε το δρόμο
του ΑΙΩΝΑ.
Το δρόμο
της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.
Θα τον περπατήσουμε
ως το τέλος.

Θα μας βρείτε στον εξής διαδικτυακό τόπο: www.easitis.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Η διοίκηση της ΟΣΥ , στις προτάσεις της για την Συλλογική σύμβαση εργασίας , εμπεριείχε και ένα άρθρο, το 5:6 για το οποίο με τις ανακοινώσεις μας είχαμε πει τα εξής:

«ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ: Με την προσθήκη της φράσης στο άρθρο 5:6 «και εφόσον δεν καλύπτεται αυτή η παροχή από το ασφαλιστικό ταμείο», δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς την διατήρησή τους. Σημειωτέον η συγκεκριμένη φράση δεν υπήρχε στις προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις.»

Με το ξεκίνημα της φετινής περιόδου και εφόσον η «αριστερή» διοίκηση δεν κατάφερε να καταργήσει τα τελευταία εναπομείναντα δικαιώματα των εργαζομένων στράφηκε εναντίον των παιδιών τους. Ο τρόπος είναι πολύ απλός και απλουστεύει ακόμα περισσότερο όταν έχεις υπάκουους δουλικούς και ηττημένους από χέρι συνδικαλιστές που βάζουν πλάτη στην διοίκηση για την κατάργηση των άρθρων των συλλογικών συμβάσεων.

Έτσι σκαρφίστηκαν και εφάρμοσαν το εξής κολπάκι :

Πριν την έναρξη της πρώτης περιόδου ενημέρωσε η «αριστερή» Διοίκηση της ΟΣΥ το προεδρείο του Συνδικάτου ΠΑΣΚΕ –ΔΑΚΕ πως δεν επαρκούν οι θέσεις και ότι θα κάνουν κλήρωση μεταξύ των παιδιών των εργαζομένων. Το προεδρείο όπως θα θυμάστε στην συνέλευση στο ΣΕΦ, διαρρήγνυε τα ιμάτιά του , κραυγάζοντας «κανένα παιδί σε κλήρωση» βάζοντας για μια ακόμα φορά κόκκινες γραμμές , κάτι που φυσικά μας έκανε να ανησυχήσουμε ιδιαίτερα, γιατί τις κόκκινες γραμμές το προεδρείο συνηθίζει να τις κάνει ροζ και το μάρμαρο βέβαια να το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. (θυμηθείτε τα 50 ευρώ που... θα χάναμε) .

Κατά την πρώτη περίοδο , ως δια μαγείας , βρέθηκαν θέσεις , βρέθηκαν λεφτά και τα παιδιά των εργαζομένων πήγαν στις κατασκηνώσεις. Την δεύτερη περίοδο που υπάρχει όπως είναι φυσικό αυξημένη ζήτηση , η άθλια συμπαιγνία διοίκησης – εργοδοτικών συνδικαλιστών επαναλήφθηκε , έχοντας αυτή την φορά τους εργαζόμενους εγκλωβισμένους στο μικρό χρονικό περιθώριο και στον προγραμματισμό που είχαν κάνει με την οικογένειά τους.

Η διοίκηση , η «αριστερή» ντέ (!) έκανε στα μουλωχτά και στα κρυφά κλήρωση τρεις μόλις μέρες πριν την έναρξη της δεύτερης περιόδου με το αιτιολογικό πως δεν υπάρχουν λεφτά και δεν μπορεί να καλύψει όλα τα παιδιά. (**Σημείωση πως η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική και θα την αναλύσουμε παρακάτω**). Αποτέλεσμα ήταν το προεδρείο να συγκαλέσει έκτακτο ΔΣ και να αποφασίσει να πληρώσει το ίδιο την υποχρέωση της ΟΣΥ και κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλον «να τα βρούνε» . Την πρόταση όπως είναι φυσικό την καταψήφισε η ΕΑΣ και επίσης η Ανεξάρτητη Παρέμβαση . Την ψήφισαν ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ , το ΜΕΤΑ (γεννόςημο της ΠΑΣΚΕ) , τα κόμματα έξω απ την πύλη και επίσης αυτό που μας προκαλεί μεγάλη έκπληξη είναι πως ο πρόεδρος του συνδικάτου δήλωσε στο ΔΣ πως και ο εκπρόσωπος της ΔΑΣ συμφωνεί όπως και του συνδέσμου οδηγών. Για τον σύνδεσμο δεν έχουμε και καμιά ιδιαίτερη αμφιβολία όμως η θέση της ΔΑΣ , αν είναι όντως πραγματική , μας άφησε άναυδους γιατί μόλις λίγες μέρες νωρίτερα καυτηρίαζαν –και πολύ σωστά– την τοποθέτηση του προέδρου των τεχνιτών (ΠΑΣΚΕ) για να δώσει τις εισφορές των εργαζομένων στην διοίκηση ,προφανώς με την μορφή δανείου , για να πάρει ανταλλακτικά (!) για τα λεωφορεία.

Η θέση της ΕΑΣ για την καταψήφιση της πρότασης έχει να κάνει με τα εξής :

- Οι κατασκηνώσεις είναι εργασιακό κεκτημένο και αποτελεί άρθρο της ΣΣΕ και η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να το υλοποιήσει.

- Είμαστε απόλυτα σίγουροι πως όλο αυτό το σκηνικό είναι συνεννοημένο και σχεδιασμένο από την διοίκηση και τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές για να καταργήσουν με πλάγιο τρόπο τα τελευταία δικαιώματα των εργαζομένων.
- Είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως στην πρώτη ευκαιρία η διοίκηση θα επικαλεστεί πως δεν έχει λεφτά για τους παιδικούς σταθμούς , για τα παιδιά των εργαζομένων που χρήζουν λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες όπως επίσης για τα παιδιά που σπουδάζουν στην επαρχία και με δεδομένη την τωρινή απόφαση του Συνδικάτου, θα καλούν να τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι από τις εισφορές τους και κάποια μακρινή στιγμή , δηλαδή ποτέ , «θα τα βρούνε» .

Την βεβαιότητα μας αυτή την δικαιολογεί τόσο η έλλειψη δυναμικής παρέμβασης του Συνδικάτου για την εφαρμογή της υπάρχουσας ΣΣΕ όσο επίσης και το γεγονός ότι είναι αδύνατον η ΟΣΥ να μην μπορεί να καλύψει 30.000 ευρώ περίπου που απαιτούνται για τις κατασκηνώσεις, όταν την ίδια στιγμή προσλαμβάνει συμβούλους και παρασυμβούλους η όταν πάλι στα μουλωχτά την Μεγάλη Πέμπτη (!) αποφάσισε να παραλάβει τα 405 «χρέπια» χαρίζοντας ουσιαστικά πάνω από 30.000.000 ευρώ στον μεγαλοπρομηθευτή (εγγυητικές επιστολές, υπόλοιπο αγοράς και διαφυγόντα κέρδη της ΟΣΥ από τις μεγάλες και συνεχόμενες βλάβες).

Σύμφωνα μ αυτά που μαθαίνουμε ,οι διοικήσεις της ΟΣΥ και η τωρινή και του Οικονόμου , με την ΑΝΟΧΗ των συγκεκριμένων συνδικαλιστών «φέσωσαν» τις κατασκηνώσεις απλά και μόνο για να εμφανίζουν στα χαρτιά λιγότερα ελλείμματα , ότι έκαναν δηλαδή και με τις κανονικές άδειες και τα μεταφερόμενα ρεπό που χρωστάγανε (και συνεχίζουν) πάνω από 65.000 μέρες στους εργαζόμενους.

Επίσης την βεβαιότητα την ενισχύει και το γεγονός (άμεσα θα βγει ξεχωριστή ανακοίνωση με τα αντίστοιχα έγγραφα) που μας επιβεβαιώνει πως τόσο η Διοίκηση της ΟΣΥ όσο και του Συνδικάτου η μεν πρώτη «έκανε λάθος» τουλάχιστον δύο φορές και έστειλε άσχετο φάκελο στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους με αποτέλεσμα να μην εισπράξει ποτέ , πάνω από 40.000.000 ευρώ – ναι συνάδελφοι σαράντα εκατομμύρια ευρώ- για τα ληξιπρόθεσμα χρέη ενώ οι συνδικαλιστές μας της έκαναν πλάτη σ αυτή την γελοιότητα με αποτέλεσμα το στημένο –κατά την άποψη μας- παιχνίδι των βλαβών που σαν στόχο έχει την πλήρη απαξίωση του κοινωνικού αγαθού της μεταφοράς.

Καταγγέλλουμε :

Την διοίκηση της ΟΣΥ για μη τήρηση των υπαρχόντων άρθρων των ΣΣΕ και για δόλια και πλάγια τακτική με στόχο την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Για απάνθρωπο διαχωρισμό των παιδιών των εργαζομένων και για εκμετάλλευση τους στην προσπάθεια να περάσουν τα αντεργατικά τους σχέδια.

Τους συνδικαλιστές και τις παρατάξεις που στήριξαν με οποιονδήποτε τρόπο αυτή την αθλιότητα της διοίκησης ανοίγοντας έτσι την κερκόπορτα για την κατάργησή των άρθρων των συλλογικών συμβάσεων.

Το ζητούμενο δεν είναι να «παίζουν» τους επαναστάτες στο fb αλλά με τόλμη να υπερασπίζονται τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Ένα επίσης τελευταίο που θέλουμε να σας ενημερώσουμε είναι πως «δεν θα τα βρούνε» ποτέ στα χρήματα των κατασκηνώσεων γιατί ήδη οι διοικήσεις της ΟΣΥ τα τελευταία χρόνια έχουν τιμολογήσει και έχουν χρεώσει το συνδικάτο για τα λεωφορεία για τα μπάνια , πράγμα που πρώτον σημαίνει πως εδώ και αρκετό καιρό τα μπάνια κατά τις διοικήσεις της ΟΣΥ ΔΕΝ είναι εθιμοτυπική παροχή αλλά τα πληρώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τις εισφορές τους και δεύτερο θα προσπαθήσουν να υπάρξει συμψηφισμός με αποτέλεσμα να τα χάσουμε και τα δύο : και τις κατασκηνώσεις και τα θαλάσσια μπάνια.